

ERAY HACIOSMANOĞLU

“İNSANLAR UYKUDADIR,
ÖLÜNCE UYANIRLAR”

KANLI DÜŞ

Tek Dünya, Büyük Ortadoğu
ve Yeni Roma, kanlı bir düştür!

hayykitap

İLK BASKI: 15.000 ADET

ERAY HACIOSMANOĞLU

“İnsanlar uykudadır,
Ölünce uyanırlar”

KANLI DÜŞ

Tek Dünya, Büyük Ortadoğu
ve Yeni Roma, kanlı bir düştür!

Hayykitap - 1032
Bize Söylenmeyenler - 69

Kanlı Düş
Eray Haciosmanođlu

Hayykitap Genel Yayın Yönetmeni: Rauf Baysal
Editör: Canan Öztürk
Kapak Tasarımı: Eray Haciosmanođlu
Sayfa Tasarımı: Turgut Kasay

ISBN: 978-625-8222-79-1
1. Baskı: İstanbul, Ekim 2023

Baskı: Yıkılmazlar Basım Yay.
Prom. ve Kağıt San. Tic. Ltd. Şti.
15 Temmuz Mah. Gülbahar Cad. No: 62/B
Güneşli - İstanbul
Sertifika No: 45464
Tel: 0212 630 64 73

Hayykitap
Anadolu Hisarı Mah. Sine Sk. No: 45/1
Beykoz 34810 İstanbul
Tel: 0212 352 00 50 Faks: 0212 352 00 51
info@hayykitap.com
www.hayykitap.com
facebook.com/hayykitap
twitter.com/hayykitap
instagram.com/hayykitap
Sertifika No: 12408

© Bu kitabın tüm hakları
Hayygrup Yayıncılık A.Ş.'ye aittir.
Yayınevimizden yazılı izin alınmadan kısmen veya
tamamen alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya edilemez,
çođaltılamaz ve yayımlanamaz.

**KANLI
DÜŞ**

İÇİNDEKİLER

1 - “KÜFÜR TEK MİLLETTİR”

Ajandası 2030.....	14
Özel Mülke El Koyma Teşebbüsü?.....	15
Araç Sahipliği Sona mı Eriyor?.....	16
‘Akıllı’ Adı Altında ‘Haysiyetsiz’ Şehirler.....	17
Hz. Peygamber’e Açılan Savaş: “Neom”.....	19
Filistin- İsrail Olayları ve Büyük Ortadoğu Savaşı.....	24
İsrail-Filistin Olayları Kimin Planı?.....	25
Ekranlar Sizi Nasıl Kandırdı?.....	26
İşgal Sandığının Gibi Değil.....	28
Ekonomik Fırtına.....	28
İlk ve Son Kible Neresi?.....	29

2 - KÜRESELLEŞME ve ROMA TUZAĞI

Dünya Hükümeti.....	37
Tek Dünya Hükümeti İçin Devlet Adamı Yetiştirme Okulu.....	38
2030 Takvimi ve Başlayan Belalar.....	39
Yök Eğitim Sistemi ve Roma Kulübü.....	40
Şimdilerde Roma Kulübü?.....	42
Ayasofya ve İstanbul Oyunları.....	43
Camiden Müzeye, Müzeden Camiye.....	45
Ayasofya’da Nesiller Sürececek Bir Tadilat?.....	46

3 - DEPREM İLE GÖRÜNEN BÜYÜK ORTADOĞU ve YENİ ROMA İŞGALİ

Deprem İle “Bin Yılın Meydan Okuması” Türkiye’yi İşgal Planı.....	52
İstanbul Depremi.....	55
Bin Yılın Meydan Okuması Bir Roma İntikamı mı?.....	57
Yeni Roma ve Büyük Ortadoğu Kavramı Nereden Çıktı?.....	58

Yeni Roma Planına Dahil Ülkeler.....	60
Büyük Ortadoğu Planına Bağlı Ülkeler.....	63
Maraş Depreminin Olası Katillerini Kim Saklıyor?.....	65
Maraş Depremi Roma İşgali İçin mi Yapıldı?.....	67
Depremden Önce, Katili Roma İzlerinde Aramak.....	68
Hatay Expo 2021, Bir Roma Diriliş Hikâyesidir.....	71
Expo Hatay Filmi Devam Ediyor:.....	74
Depremden Sonra Katili Roma İzlerinde Aramak.....	78
Merkez Üssü Neden Saptırıldı?.....	80
Petrol Arama ve Hidrolik Çatlatma İle Deprem.....	81
İstanbul İçin Olası Deprem Tehlikesi.....	84
6 Şubat Depreminden Sonra Ne Oldu?.....	86
Enkazın Altında Kalan Türk Milleti.....	87
Turizm Kazıları İle Roma Diriltme.....	88
İtalya / Roma İle Eşleşen Önemli Gelişmeler.....	97
Ekranlar Roma Saldırısı Şifreleri İle Dolu.....	99
Biz Aslında Ne Yaşadık?.....	100
Roma’yı Kim Yaktı?.....	102

4 - GÖLGE HANÇER

Bu Savaş İnsanı Aptal Edip Cehenneme Sürükler.....	110
Askeri Bilişsel Savaşın Düşmanı İnsandır.....	111
Bilişsel Savaşın Amacı Resmen “Topluma Zarar Vermek”.....	111
Covid 19 Salgını Zihin Savaşı İçin Halk Üzerinde Denendi.....	112
Bu Savaş Davranış Değiştirmeyi ve Toplumunu Bozmayı Amaçlar.....	113
Bilişsel Savaşın Mermisi Saklanıyor.....	115
Bilişsel Yeteneği Olanlar Tehlikede.....	119
İnsana Savaş Açan Askeri Orduları Yenmek.....	120
Zihin Savaşı Son Derece Ölümcül!.....	120
İçinde Olduğun Kültür Sahte Bir Savaş Ürünü İse?.....	121
Hedef, Gezegen Ve Zihinlerin Şüphesiz Bir Kontrolü.....	122
Eşikaltı Bir Saldırı Altındayız.....	122
Ya Her Şey Seni Uyutmak İçin İse?.....	123
Toprak Savaşları Geride Kaldı. Şimdi Hedef Sensin!.....	124
Zihin Savaşının Orduları Seni Esir Almış Olabilir.....	126

Üretilen Bilgiyle İnsanı Düşman Görmek?	127
Bilişsel Ordularının Zihni Üzerinden Sorgulamalar	128
Şablonun Birinci Örneği: Kıbrıs Türk Devleti Elimizden Gitti mi?	128
Şablonun İkinci Örneği, Tek Dünya Hükümeti Ve Nutuk	131
Şablonun Üçüncü Örneği, Nutuk'ta Geçen İngiliz Wells'ten Hilafet Tuzağı ...	134

5 - DİN İLE ALLAHSIZLAŞTIRMA

Dinsiz Bir Tek Dünya, Yeni Roma Ürünüdür	145
Kalk ve Zulümle Mücadele Et!	149
Küresel Saldırıda Dinci Rolü	152
Allah Dostu Kimdir?	159
Allah İle Tanışman İçin Firavun ve Hz. Musa Kıssası	163
Hız. Peygamber Din Değildir!	167
Hız. Resûlullah Adına Uydurulan Din Gerçek Değildir	167
Hız. Resûlullah Neye Uymak Zorunda?	171
Hız. İsa ve Üzerine Oynanan Oyun	173
Tüm Peygamberler Eşittir!	177
Allah'a Neden Bir Türlü Ulaşamıyoruz?	179
'Kur'an Yetmez' Diyen Zındıklar	180

6 - TÜRK SÜZLEŞTİRME

Pagan Roma Türk Olamaz, Kudüs de İsrail Değildir!	192
Abd'li Bu Yazarın Kudüs Yerine İsrail Hayali	193
Türkler On Bin Yıldır Anadolu'da	195
Ne Yani, İşgal Altında mıyız?	197
Adaların İtalya'ya Devri	199
Kıbrıs'ın İngilizlere Verilişi	200

7 - İKLİM ve ÖLÜM

Küresel Soğuma Tutmadı	207
Roma Kulübü, “Birleştirici Düşman: İklim”	208
Karbon Hayattır	208
Prof. Ian Plimer'den İklim ve Karbon Yalanı	210
Salgında İklim Teşhisi Yalanı	211
Yaklaşan Yapay Gıda Felaketi	211
2022 Yılında Türkiye'deki Buğday Sabotajları:	213
2022 Yılında Dünyadaki Buğday Sabotajları	214
2023 Yılında Türkiye'deki Buğday Sabotajları	215
2023 Yılında Dünyadaki Buğday Sabotajları	219
Roma Kulübü BM İle İşin İçinde	220
Tarım Ve Hayvancılığı Bitirme Planı	221
Roma Kulübü, 'Kaynaklar Yetmez' Diyor!	223
Ölmemizi Kim İster?	226
Cehennem Filmindeki Mesaj	230
Kaynaklar	235

1

“KÜFÜR TEK MİLLETTİR”

Hadisi şerif

“İman ile küfür kesin olarak birbirinden ayrılmıştır.”

Bakara, 256

Allah, insanlığı iman edenler yani hakikate göre yaşayanlar ile kafir olanlar, yani gerçeği gizleyenler olarak ikiye ayırmıştır. Allah, iman gerçekliğinin karşısında yer alan ve bu hakikatleri gizleyen herkesi ve her şeyi tek millet olarak sınıflandırıyor.

Ülkemizin ve dahi tüm dünyanın içene çekildiği, mas-kelenmiş belaların ardındaki gerçeklerle hak için savaştıkça; meselenin yalanlar ile ne denli köklü bir dönüşüme itildiğini hayretle izliyorum. Hatta bütün bu olanların, iyi görüp peşinden gittiğimiz birçok kavramın aslında bir yıkım için kurgulandığını görmek bambaşka bir şaşkınlık. İçimdeki derin acının en büyük sebebi, görüyor olduklarım ile aktarabiliyor olduklarım arasındaki devasa fark.

Ruhun hızıyla bedenin birbirine senkronize olamaz ve dünyaya hapsedilmiş hissedersin ya hani. İşte öyle bir şey. Savunup tutunduğunuz birçok tarihi kalıbın nasıl ustaca kurgulanmış bir oyun olduğunu gördükçe ve hangi tür amaçlar için insan kötü bir örgüye hapsedilmiş ise işte bu, her şeyin anahtarı. Kişiler, isimler, ekranlar ve atılan tüm adımlar aslında ‘bugününün yıkımını sen anlama’ diye.

George Soros’un 99 yılında; “Beklenmeyen bir kaos büyük sıfırlanmanın önünü açacaktır. Karşı çıkanların sınırları değişecektir,” dediği tehlike, şimdilerde sadece karşı çıkanları değil, Türkiye başta olmak üzere tarafı olanların bile karşısında duran bir mesele.

İngiltere kralı Prens Charles, Kasım 2020’de, “İnsanlık, tarihin bundan daha önemli bir döneminde olamazdı” derken, devamında “Yeşil düzeltme bize resetlenmemiz için görülmemiş fırsatlar sundu” demişti. Tarihi yalanların, salgından sonraki kilit ismi iklimdir. Bu öyle bir tiyatro ve yalan ki ülkelerin ulus devlet özelliklerini yok edip şehir hükümetler modeliyle parçalara ayırırken bile halkı buna inandırmak için ‘iklim’ vurgusu kamuflaj olacak. Bu parçalara ayırma işleminde başta iklim, sonra göçler, ardından, tetiklenen depremler ve propagandası ve sonra da çözümün yeni ‘teklif’ arayışları, işgalin en büyük gizli bahaneleri olacak. Sınırları ve demografik yapıları değiştiren göç akımları

*“Şüphesiz ki kafırlar, yani gerçeği örtenler,
sizin apaçık düşmanınızdır.”*

Nisa, 101

bir savaş silahı olarak ülkelere iklim yalanıyla saldırırken, yönetimler bunu halka inandırmak için her türlü maskeyi takmak zorunda kalacak.

Bütün bu sürecin adına, ‘Büyük Sıfırlanma’ ismini vermişler. Ancak bu öyle bir sıfırlanma ki birden yüze kadar olan her şeyin sıfıra indiğinde, tekrar bire bile çıkmasına müsaade edilmeyecek bir süreç. En azından niyetleri bu ve sonuna kadar deneyecekler. Tabi ki buna müsaade etmeyeceğiz. Ancak her iki taraf da çıkılan bu savaşın sonuçlarının ne olduğunu kestiremiyor. Çünkü her şey, halkın uyanışıyla doğru orantılı bir savaş.

Dördüncü Sanayi Devrimi, daha önce hiç hayal edilmemiş bir ölçekte küresel kapitalist bir darbe girişimidir. Ultra zengin ezoterik bir tarikatın dünyayı ve yaşamları dönüştürürken, insan bedeni üzerinde hâkimiyeti her yönüyle ele geçirme girişimidir. Yönettiğimizi düşündüğümüz her şeyi elimizden almak için her türlü kılığa girecekler.

Bu öyle bir oyun ki insanlığa ve ülkemize saldıran çetelere karşı gibi duranların bile birçoğu, gerçek anlamda halkın gazını almak için oralara onlar tarafından çok önceden konmuşlar. ‘Bizim kimliğimiz’, ‘bizim inancımız’ ve ‘bizim söylemimiz’ en büyük kamuflajlarıyken, ihanete karşı duruşun içine sızmış gerçek bölünme zehirleri mevcuttur. Yıllardır; yazdıkları kitaplar, savundukları kanaat önderliği duruşları, ekran simaları, yetkili yerlerdeki duruşları ve hatta unvanları dahil hepsi, aslında bugünün iklim yalanlı işgal hareketine insanları hazırlamak içindir. Bu kişiler, yeri gelir şehirlerden köye gitmenin hayırlı olduğunu iddia eder, yeri gelir yatırımlarınıza yön verir. Ancak arka planda uygulanan ise şeytanın çizmiş olduğu haritadır.

Bu kitap ile; kapıdan içeri girmiş esas tehlikenin, ekranlar ve birçok isim tarafından dile getirilmeyen, konuşulmasına

cesaret edilemeyen ve birçok ideolojinin de kamufle ettiği bir işgal hareketini açmak istiyorum. Bu konuları açtıkça bazı isimler bizden korkup uzak duracak. Bir kısmı söylemlerimizi tehlikeli bulup adımıza endişelenecek. Bazıları anlayıp hayretler içinde kalarak dua edecek ve birçoğu da bu davanın yanında yürüyecek. Bilinmesini isterim ki ben bir davayı temsil etmiyorum. Var olan ve temsile değer bir davanın aslına kendimi dahil etmeye çalışıyorum. Hakkın bize değil bizim ona ihtiyacımız var. Tabi bir de kimleri yanımda götürürüm ve sonsuz alemde kayıtlara ne geçtik, ona bakıyorum.

İşler ilerleyip yıktığımız putların yankıları yükseldikçe, sonuçlarının ne olacağını izlediğimiz bir sürece gireceğimizi bilerek alıyorum bu sorumluluğu. Savunduğumuz işgalin gerçek yüzünü ortaya serdikçe, perdenin en tehlikeli sahnesi açılacak ve halk, dönen dolapların çok daha fazla farkında olacak. Onlar bu denli tehlikeli sulara yüzerken, uşaklığını yaptığı güce güvenip bizim akıbetimizi izlediğini sanırken, biz de onların sürüklendiği cehennemden kaçınılmaz ahengini seyrediyor olacağız. Hakikatin değişmez yansıması; yalanın ve ihanetin tarafı olanlar şimdiden yenilmeye mahkûm kalabalıklardır.

“Onlar, orada çeşitli bölüklerden oluşmuş, bu durumda şimdiden yenilmeye mahkûm bir kalabalıktır.” Sad 11.

Bu ayetle harekete geçmeyip risk almayan hiç kimse boşuna umutlanmasın. Bütün vaatler yalnızca Allah yolunda savaşan ve sonucu sadece Rabbinden bekleyenler için yazılmıştır.

Türkiye’nin içinde bulunduğu tehlikeyi anlatmak tehlikenin boyutuyla ilgili değil, saklanma biçimiyle ilgili, izahı

zor durum. Derslerine fena çalışmışlar. Hatta ‘Tek Dünya Devleti Sapkınlığı’ diye ifade ettiğim, global gibi duran büyük sıfırlanma süreci tam da bu kılıf ile Türkiye’yi Roma adına işgal etme derdinde gibi duruyor. İşgalin şeklini ve biçimini açmadan önce dünyanın 2030 yılına kadar nasıl bir yere dönüşmesini istediklerini onların takvimlerinden açarak başlayalım meseleye. Siz ise insanlığa ihanet olan bu takvimin kimler tarafından savunulup uygulandığını bir düşünün. Haklı çıktığımı görmek istemezsiniz. Ben de istemiyorum. Size ağır gelen şeyleri söylüyor olmak, ağrısıyla geçen uykusuz geceler yaşamamı gerektiriyor. “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyenlerin güzel olan her şeyi kastedeceğini nasıl düşünebilirdik? O yüzden meydanı onlara bırakacak değiliz.

AJANDASI 2030

“Mesih’in yaşadığı günlerde Roma İmparatorluğu’nun büyüklüğü binlerce km alana ulaştı. Kan ile beslenip varlığını korkuyla sürdürüyor. Sahip olduğu her şeyi alıyorlar. Seni oyunlara davet edip acı çekenleri seyrettirerek kaybettiğin şeyleri unutturuyorlar. Elinde yalnızca ümitsizlik ve yalnızca bir intikam arzusu bırakıyorlar.” Ben-Hur isimli bir sinema filminden aldığım bu ifade, şimdilerde insanlığa dayatılan takvimin birebir aynısını içeriyor. Sahip olduğun her şeyi elinden alan aynı yapı, karşına iklim maskeli bir takvim koyuyor ve sosyal medya hipodromuyla sana bambaşka bir arena sunuyor.

Sosyal medyanın, Roma hipodromlarıyla aynı görevi gördüğü günümüzde halk aynı şekilde bir oyalanış ile köleliğin son versiyonuna sürükleniyor.

Üstelik filmde geçen yapı ile bu işleri planlayıp insanlığa dayatan çetenin aynı çete olduğunu ileride daha geniş

ERAY HACIOSMANOĞLU

“Kurtuluşun sorumluluğu omuzlarımızda.”

KANLI DÜŞ

Resulullah’ın savaştığı kanlı çete yeniden sahnedel!

“Cehennem kapıları” onlar için açıldı. Ordular kurup zihinleri dahi işgal edip insanı etkisiz bıraktıkları tüm hücreler uyanıyor. Neyin içinde olduğunu anlayan herkes düşmana karşı bir silahtır. “Kanlı Düş” sona ve başa yaklaşıyor.

Büyük Ortadoğu, Sevr’in uygulaması ise; Sevr, Türkiye’nin parçalanması ve Büyük İsrail ise; ve deprem, Yeni Dünya sapkınlığı için yapılmış ise, süreç çoktan başladı. Ne dönüyor ise, bir plan dahilinde.

Tek Dünya Devleti yolu, Büyük Ortadoğu Projesi,
Yeni Roma sapkınlığı ve Büyük İsrail niyeti
Kanlı bir düşür...

İklim tiyatrosu ve kıtlık, insanlığı aşlamak,
Müslüman Türk’e Roma demek ve ülkeleri kana bulayan
bu çeteye hak demek Kanlı bir Düşür...

İklim yalanıyla aç bırakmak, Ayasofya’da oyun oynamak
Müslüman Anadolu’yu Paganlaştırmak ve
Şeytana yoldaşlık yapmak kanlı bir düşür. Sokulduğumuz
bu yol, anlamayan her insan için kanlı bir düşür.

Bu yüzden herkes;

“Yarın için önden ne gönderdiğine baksın”

“ya uyanırsın ya gerçek olur.”

hayykitap

ISBN:978-625-8222-79-1



9 786258 222791