

ERAY HACIOSMANOĞLU

“Senden olanlar ile yola çık.
İçinizden hiç kimse
geriye dönüp bakmasın!”

KASEM

Biz değilsek kim?
Şimdi değilse ne zaman?

hayykitap

İLK BASKI: 10.000 ADET

ERAY HACIOSMANOĞLU

KASEM

Biz değilsek kim?
Şimdi değilse ne zaman?

“Senden olanlar ile yola çık.
İçinizden hiç kimse geriye dönüp bakmasın!”

Hud 81

Hayykitap - 1004
Bize Söylenmeyenler - 68

Kasem

Eray Haciosmanođlu

Hayykitap Genel Yayın Yönetmeni: Rauf Baysal

Editör: Canan Öztürk

Kapak ve Sayfa Tasarımı: Eray Haciosmanođlu

ISBN: 978-625-8222-25-8

1. Baskı: İstanbul, Mart 2023

Baskı: Yıkılmazlar Basım Yay.
Prom. ve Kağıt San. Tic. Ltd. Şti.
15 Temmuz Mah. Gülbahar Cad. No: 62/B
Güneşli - İstanbul
Sertifika No: 45464
Tel: 0212 630 64 73

Hayykitap

Anadolu Hisarı Mah. Sine Sk. No: 45/1
Beykoz 34810 İstanbul
Tel: 0212 352 00 50 Faks: 0212 352 00 51
info@hayykitap.com
www.hayykitap.com
facebook.com/hayykitap
twitter.com/hayykitap
instagram.com/hayykitap
Sertifika No: 12408

© Bu kitabın tüm hakları
Hayygrup Yayıncılık A.Ş.'ye aittir.
Yayınevimizden yazılı izin alınmadan kısmen veya
tamamen alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya edilemez,
çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.

/
KASEM
/

ÖN SÖZ

Anlamak artık bir mesele değil,
ölüm kalım meselesidir.

Bu kitap insanlık, milletim, vatanım ve de büyük bir umuda bağladığım ahiretim için aldığım kutlu bir risktir.

Yem belki sizensiniz, ancak uçuruma atılan ülkemiz, insanlık ve nesillerdir. “Hiçbir şey eskisi gibi olamayacak” sözündeki her şey, herkes uyur ise geriye hiçbir şey bırakmayana kadar devam edecek!

Vatan, millet, ulus, kimlik, cinsiyet, namus, doğa, canlı, cansız, din, inanç, tarih, insan ve ruh...

Bunca kaos ortamı, yangınlar, hastalıklar, iflaslar, ölümler, depremler, seller, afetler ve açlık seni neye hazırlamak için? Bizlerden neyi saklıyorlar?” demiştik ancak yetmedi. Depremler yeterince hatırlattı mı? Şimdi her şeyi ortaya serme zamanı. “Tek Dünya Devleti” sapkınlığını kurma üzerine, yüz yıllık planlarını devreye sokanlar, hiç şüphesiz, insanlığı eşi benzeri görülmemiş kaoslara buladılar ve bulayacaklar.

Şifa, Öze dönüş ve Mahfuz derken konular sanki dünyanın sonuna geldi. Bir önceki seride kaos gündeminin yalan dolu amaç ve takvimini gözler önüne sererken şimdi hedefin bizler olduğunu anlatacağız.

Biz dünyayı konvansiyonel bir akılla okuyup şeytanı eski usuller ile beklerken, şeytan tabii ki boş durmamış ve kılık değiştirmiş. Oyunun kurallarından çok, kendisini yerle bir etti.

Bu sürecin artık “3. Dünya Savaşı” olduğunu söylesek abartmış olmayız, çünkü durum tam olarak bu! Peki, bu planlı kaosların, ülkemiz için ‘yeni bir Kurtuluş Savaşı’ anlamı taşıdığını söylemek ne kadar gerçekçi olur? Hiç olmadığı kadar gerçekçi, hep olduğundan daha da tehlikelidir.

Büyük Taarruz’un 100. yılında duamız, bu kutlu zaferin sahiplerine olduğu kadar, yeni bir kurtuluş savaşı sınırında olmanın uyanışınadır! Düşman ve ihanet boyut değiştirmiş, her yere sızmış ve maskesi kör olana tanınmaz hâle gelmiştir. Kurtuluş, şimdi çok daha önemli!

Türk milletine ve insanlığa umut olma duasıyla.

O yüzden, biz değilsek kim? Şimdi değil ise ne zaman?

*“Senden olanlar ile yola çık.
İçinizden hiç kimse geriye dönüp bakmasın!”*

Hud 81

psikosanat

www.psikosanat.com.tr

Eray Hacıosmanoğlu
Toplum Bilimci, Aile Danışmanı

İÇİNDEKİLER

1 - “İNSANI ELE GEÇİRME SAVAŞI”

Bu Düzeni Biri Yıkacak İse O, Biz Olmalıyız!.....	18
Yeni Bir Kurtuluş Savaşı Sınırı.....	19
Hastalık Silahı ve Deri Altı Gözetim	20
Aşı ve Salgın Tiyatrosu.....	23
Deri Altı Gözetim Başlıyor.....	27
Uçan Aşı: Sivrisinekler	29
Genetik Modifiye.....	32
Düşünceler Uzaydan Nasıl Okunabilir?.....	33
İklim Maskesi	35
Küresel Tuzak: Karbon Ayak İzi	36
Sosyal Kredi Sistemi İle Dijital Diktatörlük.....	40
Dijital Para Oyunu	43
Cinsiyetsizleştirme	43
Mülksüzleştirme	44
İnsanı Sıfırlama Süreci Başladı!.....	45

2 - KAYBETMENİN EŞİĞİ: ANLAMAYANLAR

Mezun Olmanın İndirdiği Perde	51
Unvan Sahibi Olmanın Ördüğü Duvar	53
Ölüm Meleği: “Öğrenme, Uyu!” Der	54
Sahi, Sevmeyi de mi Unuttuk?	56
Birbirini Duymayan İnsanlar	57
Bilişsel Çarpıtmalar (Zannedişler)	58
Kargo Kültü ve İnanç.....	59
Uçağın Peşinden Koşan Zavallı İnsan	64
Bilişsel Çarpıtmaların Bize Öğrettikleri	66

3 - ALIŞMIŞIN KUDURMUŞ İLE SAVAŞI

Kader Gayretin Emrindedir	70
Başarının Alışkanlığa Dayalı Kadetsel Döngüsü.....	71
Zirveyi Temsil Eden Başarı.....	72
Psikanaliz İle Uçuran ya da Batıran Dürtümlere Yolculuk	73
Yenilikçi ve Gelenekçi İnsanların Kaderi Değiştiren Farkları	74
Gelenekçi ve Yenilikçi Ayrımındaki Kasıt	75
Yenilikçi İnsanın Alışkanlık Sarmalını Yenen Özellikleri	76
‘Neden ve Nasıl’ın Şifreleri’	77
Gelenekçi İnsanın Alışkanlık Sarmalına Yenilen Özellikleri.....	79
Gelenekçinin Bitmeyen ‘Ama’ları.....	80
Zihinlerdeki ‘Ol’ Emri	81
Kişiliğin Kendini Kontrol Etmedeki Etkisi	82
Alışmış Kudurmuştan Beterdir	84
Ateşin Üstüne Gitmek	86
Biz Nerede Hata Yaptık?	87
Yenildiğin İlk Kale Kendin İse.....	88
Kuşatılan İlk Kale de Zihnindir.....	89

4 - HİÇBİR ŞEYİ OLMAYAN İNSAN

Mülksüzleştirme Neleri Öldürür?	97
“Hiç bir şeye sahip olmayacaksın. Ama çok mutlu olacaksın”	

5 - İŞGAL YÖNTEMİ OLARAK CİNSİYETSİZLEŞTİRME.....

Milli Eğitim Bakanlığı ve Cinsiyetsizlik.....	114
Kur’an Cinsiyet Özgürlüğüne Nasıl Bakar?.....	117
Cinsiyetsizleştirme Neleri Öldürür?.....	117
Neleri Diriltir?	118
Kimliklerin Üzerinde Artık Türkiye Yazsa Ne Olur?.....	118

6 - DİN İLE DİNSİZLEŞTİRME

Din Travması.....	122
‘Güdülmeyi Bırak!’	123
‘Din’ Travmasına Yakalanmışın Körlük Anındaki İfadeleri	128
‘Din’i Kullanan Pitbul Cinsi ‘Din’ciler	131
Şeytan Hangi Maskeyle Gelir?.....	134
Tek Dünya Devleti Dini: Chrislam ve Dinler Arası Diyalog	135
‘Başka Bir Dünyaya Açılan Kapı’: Sahte Kâbe.....	136
Sonuç	137
Evanjelizm ve Savaşa Sürüklenen Dünya	138

7 - TÜRKİYE VE TÜRKLÜK TEHDİT ALTINDA!

Şeytanın Tarafında Durulmaz!.....	144
Din İle Türksüzleştirme	145
Öldürülmek İstenecek Millî Şuur ve Amaçları	155
Anayasadan Türk Tanımı Siliniyor!.....	157
Kimliğin Siliniyor!	161
“Vatanı Savunurken Ölen, Şehittir”	162
Tarihine ‘Din’ Yemi İle Saldıranlar	163
Türkiye Cumhuriyeti Logosuna Operasyon	168
Seçimlerin Kime Ait?	171
Kurtuluş Savaşı Sonrası Türkiye	173
İstanbul Üzerine Oynanan Gizli Oyunlar.....	177
İstanbul’u İşgal Planı.....	179
Bizans’tan İstanbul’a Tarih.....	182
Kapıyı Açık Bırakan İhanet Belgesi.....	183
Kanal İstanbul ve Sıfırlanma Süreci	185
Boğazlar ve Abd’nin (Bop) ‘Büyük Ortadoğu’ Planı.....	188
Tek Dünya Başkenti İstanbul ve Ayasofya.....	191
Küresel Haçlı Seferleri ve Dinler Arası Diyalog.....	195
İstanbul’da Canlandırılmak İstenecek Yeni Roma.....	197
Tarihe Gömülen Roma ve İstanbul’un Fethi.....	207
İstanbul Yerine Konstantinopolis: Yeni Roma Hadsizliği.....	208
Bop Yerine Yeni Roma mı Kurulmak İstenecek?	212
Kavimler Göçü ve Türksüzleştirme.....	218
Millenium Challenge “Bin Yılın Meydan Okuması” ve 96 Saatte İşgal Planı ..	227
Kahramanmaraş İle Her Şey Başladı	230

*Yüce Türk milletine
ve atalarımıza saygıyla...*

1

/

“İNSANI ELE GEÇİRME SAVAŞI”

Oyunun kuralları değil, kendisi değişiyor.

/

“Nûn ve Kaleme, akıllı ve sorumlu varlıkların satır satır yazmaya devam ettikleri kitaplara, sicillere ant olsun!”

(Kalem Suresi/1)

Yazdıklarına yemin olsun ki çok önemli zamanların içine girdik.

Okuyana ve okutana
Olanlara ve olacaklara
Yazdıklarına ve yazacaklarına
Yazana ve yazdırana
İnsanların vebalini taşıyan iki yüzlülere
Yalana uyana ve korkana
Masum kalpleri yağmalayanlara
Uyuyana ve uyananlara
Görene ve kör olana
Gördüklerine ve görmezden gelinene
Ah alan ve utanmayana
Enkaz altında kalana ve atasına ant olsun!

Ant olsun ki yeni başlıyoruz!

O yüzden bildiğini sandığın her şeyi unut!

Öyle zamanlardan geçiyoruz ki yazdıklarımı, olanlar karşısında ve Allah'ın huzurunda şahidim kılmayı düşünerek size aktarıyorum. Her yazı, yazanın şahidiyse eğer, yazdıklarım da Allah'ın huzurunda şahidim olsun.

Nûn'a, Kaleme ve satır satır yazdıklarına yemin olsun demek, her yazdığınız şahidiniz olacak demektir. O yüzden yalan yazan her kalem, yazdığının karşılığını göreceği gibi, doğru yazan her kalem de kendi şahidi olarak karşı durmasının mükâfatını alacak. Okuyup hareke geçen de öyle, korkup kaçan da.

O halde başlayalım...

Öncelikle şu konuyu da açıklığa kavuşturalım ki ele aldığım konulara ayetlerden yola çıkarak açıklama çalışmam, sakın sizi 'dini' zafiyetler üzerinden ikna etmeye çalışıyor muşum gibi hissettirmesin.

Bu ön yargıdan sıyrılıp, ayette geçen ifadeleri anlayarak okuyup konulara bir de bu yönden bakmanızı istiyorum. O yüzden, düşüncelerimden bağımsız olarak ayetleri sunmadığımı ve aslında ayetlerin düşüncelerimin temelini nasıl belirlediğini, yani esas kaynağın kendimden çok, beslendiğim bu memba olduğunu anlamanızı bekliyorum. Yaşantım, yolum yordamım böyledir, demek istemiyorum. Böyle olması gerektiğine vurgu yapıyorum.

“Şüphesiz Allah, katında şerefli ve itibarlı olanınız, yaşantınızı, yolunu, yordamını Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışanlarınızdır. Çünkü Allah, her şeyi bilendir, her şeyden haberdar olandır.” (Hucurat/13)

“Bunca kaos ortamı, yangınlar, hastalıklar, iflaslar, ölümler, depremler, seller, afetler ve açlık seni neye hazırlamak için? Bizlerden neyi saklıyorlar?” demiştik Mahfuz'da, hatırladınız mı? Depremler yeterince hatırlattı mı? Şimdi her şeyi ortaya serme zamanı. “Tek Dünya Devleti” sapkınlığını kurma üzerine, yüz yıllık planlarını devreye sokanlar, hiç şüphesiz, insanlığı daha önce görülmemiş şekilde kana bulayacaklar.

Bu sürecin artık “3. Dünya Savaşı” veya “3. Paylaşım Savaşı” olduğunu söylesek abartmış olmayız, çünkü durum tam olarak bu! Peki, bu planlı kaosların, ülkemiz için 'yeni bir Kurtuluş Savaşı' anlamı taşıdığını söylemek ne kadar gerçekçi olur? Hiç olmadığı kadar gerçekçi, hep olduğundan daha da

tehlikelidir. 1915'te sekiz ay süren Çanakkale kara savaşlarıyla içeri giremeyenler, 1919'da her koldan işgale kalkışıp, Kurtuluş Savaşı ile yıllar süren bir mücadele sonucu tekrar geri püskürtülmedi mi? Vazgeçmiş gibi mi görünüyorlar? Kahramanmaraş üzerinden başlayan bu yıkım sonrasında yeni bir kahramanlığa hazır mı bu millet?

Biz dünyayı konvansiyonel bir akılla okuyup şeytanı eski usuller ile beklerken, şeytan tabii ki boş durmadı ve hiç olmadığı kadar detaylı bir şekilde, insanlığı ele geçirmek için her şeyi tek tek planladı. Oyunun kurallarından çok, kendisini yerle bir etti.

Sağlığı, merhameti, yalanı, anneyi, aileyi, rızkı bile birer savaş silahına çevirdi.

Büyük Taarruz'un 100. yılında duamız, bu kutlu zaferin sahiplerine olduğu kadar, 'yeni bir Kurtuluş Savaşı' sınırında olmanın uyanışınadır! Düşman ve ihanet boyut değiştirmiş, her yere sızmış ve maskesi kör olana tanınmaz hale gelmiştir. Kurtuluş, şimdi çok daha önemli!

Küffar, bu sefer gizli maskeler ile kapıdan içeriye sızdı ve aramızda dolaşiyor. Tüm dünya için başlayan bu sürecin adı "Büyük Sıfırlanma" ve finalinde ortaya konan 2030 takvimi ise en az yüz yıllık planlarının tezahürü olan "Yeni Dünya Düzeni", yani "Tek Dünya Devleti" sapkınlığı. Ben buna sapkınlık diyorum, çünkü hiç olmadığı kadar zulüm, yalan, kan ve gözyaşı ile yoğrulan böylesi bir karşı devrim, hiç şüphesiz sadece şeytanın tasarlayabileceği bir sistemdir.

Bazı tanınır olma sevdalısı kişilerin, küresel tek dünya devleti sapkınlığı yolunda ihanete aracı olan klikleri, ülkeleri ve kaynakları koca bir yalan ile küresel çeteye saldırır nitelikte yayınlar yapıp halkı oyalıyor, algıyı daha da ters yöne çeviriyorlar. Bu şekilde, gelen uyanışın da önüne geçiyorlar.

ERAY HACIOSMANOĞLU

"Olanlara ve olacalara
yemin olsun!"

KASEM

And olsun ki yeni başlıyoruz!

Büyük Taarruzun 100. yılını aştığımız bu günlerde duamız, bu kutlu zaferin sahiplerine olduğu kadar, yeni bir kurtuluş savaşı sınırında olmanın uyanışınadır. Düşman ve ihanet boyut değiştirmiş, düğmeye basmış, her yere sızmış ve maskesi kör olana tanınmaz hale gelmiştir. Kurtuluş, şimdi çok daha önemli. Tek Dünya Devleti sapkınlığını kurma üzerine, yüz yıllık planlarını devreye sokanlar, hiç şüphesiz insanlığı çok daha fazla kana bulayacaklar. Türkiye'de ise bu sürecin tam ortasında! Bu sürecin artık üçüncü dünya savaşı olduğunu söylesek abartmış olmayız, çünkü durum tam olarak bu!

Biz dünyayı konvansiyonel bir akılla okuyup şeytanı eski usuller ile beklerken, şeytan tabi ki boş durmadı ve her kılığa girdi. Hiç olmadığı kadar, insanlığı ele geçirmek için her şeyi tek tek planladı.

Oyunun kurallarından çok, kendisini yerle bir etti.

Savaş başladı ve geriye dönüş yok!

Okuyana ve okutana

Yazdıklarına ve yazacaklarına

Yazana ve yazdırana

İnsanların vebalini taşıyan iki yüzlülere

Yalana uyana ve korkana

Masum kalpleri yağmalayanlara

Uyuyan ve uyananlara

Görene ve kör olana

Gördüklerine ve görmezden gelinenlere

Ah alan ve utanmayana

YEMİN OLSUN!

hayyakitap

ISBN: 978-625-8222-25-8



9 786258 222258