

Dr. Halil Doğru

ONURLULAR, ALÇAKLAR VE HİLEKÂRLAR

Spinoza, Matriks ve İkinci Tür Düşünce Devrimi



hayykitap

*İnsanlık, seçkinlerin kirlili propagandasından kurtulup
dostluğun, sevginin ve neşenin hâkim olduğu
yeni bir yaşam kurabilir mi?*

Dr. Halil Doğru

Onurlular, Alçaklar ve Hilekârlar

*Spinoza, Matriks ve
İkinci Tür Düşünce Devrimi*

..... / /

Hayykitap - 882
Bize Söylenmeyenler - 64

Onurlular, Alçaklar ve Hilekârlar
Dr. Halil Doğru

Kapak Tasarımı: Ravza Kızıltuğ
Sayfa Tasarımı: Turgut Kasay
Redaksiyon: Belgin Sunal

ISBN: 978-625-7479-31-8
1. Baskı: İstanbul, Eylül 2021

Baskı: Yıkılmazlar Basım Yay.
Prom. ve Kağıt San. Tic. Ltd. Şti.
15 Temmuz Mah. Gülbahar Cad. No: 62/B
Güneşli - İstanbul
Sertifika No: 45464
Tel: 0212 630 64 73

Hayykitap
Zeytinoğlu Cad. Şehit Erdoğan İban Sk.
No: 36 Akatlar, Beşiktaş 34335 İstanbul
Tel: 0212 352 00 50 Faks: 0212 352 00 51
info@hayykitap.com
www.hayykitap.com
facebook.com/hayykitap
twitter.com/hayykitap
instagram.com/hayykitap
Sertifika No: 12408

© Bu kitabın tüm hakları
Hayygrup Yayıncılık A.Ş.'ye aittir.
Yayınevimizden yazılı izin alınmadan kısmen veya
tamamen alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya edilemez,
çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.

Dr. Halil Doğru

Onurlular, Alçaklar *ve* Hilekârlar

Spinoza, Matriks *ve*
İkinci Tür Düşünce Devrimi

*Başta rahmetli annem Gülsen Doğru ve babam İbrahim Doğru
olmak üzere tüm onurlu insanlara...*

*“Kimse başkasının mizacına göre yaşamaya mecbur değildir.”
Spinoza*

Dr. Halil Doğru

Ege Üniversitesi'nden finans ve İstanbul Hukuk Fakültesi'nden hukuk lisansı aldı. Ardından İstanbul Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisans ve Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi'nden doktora derecesi aldı. Wharton School ve London School of Economics'de finansal piyasalar üzerine akademik çalışmalar yaptı. Sermaye Piyasası Kurulu'nda çalıştı. Halen 1994'de kurduğu Doğru Hukuk Bürosu'nda avukatlık hizmeti vermektedir. *Menkul Kıymetleştirme ve Mortgage* isimli bir kitabı, yayınlanmamış bir doktora tezi (*Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kontrol Değişikliği ve Çağrı*) ve finans, hukuk ve siyaset alanında çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda makale ve köşe yazısı bulunmaktadır. 2007 yılından itibaren felsefe çalışmaları yapmaktadır.

İçindekiler

Önsöz.....	11
Giriş.....	29
Birinci Bölüm: Neler Düşündük?.....	33
1. Felsefe: Bilim mi, Metafizik mi?.....	35
2. Platon'un Spekülasyonları: Kandaki Hayvan Ruhları ve Bilge Krallar..	43
3. Descartes'ın Özgür İrade Yanılsaması.....	50
4. Spinoza'nın Çözümü	61
<i>Spinoza: Kendisini İnsanlığa Adamış Bir Bilim İnsanı</i>	<i>61</i>
<i>Spinoza'nın Yöntemi.....</i>	<i>65</i>
<i>İnsanın Felsefe, Siyaset ve Hukuku Etkileyen Doğası</i>	<i>70</i>
<i>İnsan Doğasının Gerektirdiği Felsefe, Siyaset, Hukuk ve Devlet... ..</i>	<i>104</i>
5. Adam Smith'in Görünmeyen Eli veya Newton'ın Mükemmel Dengesi... ..	121
6. August Comte'un Pozitivist Felsefesi.....	127
7. Marks'ın Marksizmi, Engels'in Tarihsel Materyalizmi	137
<i>Kapital'in Yazarı Sosyolog ve İktisatçı Karl Marks</i>	<i>142</i>
<i>Tarihsel Materyalizm ve Hukuk.....</i>	<i>148</i>
<i>Marks ve Hukuk</i>	<i>161</i>
8. Freud'un Bilinçaltı: Edward Bernays, Anna Freud ve Kitlesele Psikanaliz... ..	164
<i>Saldırganlık Dürtülerinin Yüceltilmesi, Bastırılması,</i>	
<i>İçe Yansıtılması ve Kitlesele Psikanaliz</i>	<i>168</i>
<i>Freud ve Spinoza.....</i>	<i>171</i>
İkinci Bölüm: Neler Yaşadık?	183
1. Orta Çağ: Monarşik, Aristokratik ve Dini İktidarlar Dönemi	185
2. İnsanlığın Eşitsizlik, Bağınazlık ve Baskılara Tepkisi:	
Aydınlanma ve Devrimler	191
<i>Dinde Reform ve Bilimsel Gelişmeler.....</i>	<i>191</i>
<i>İki Farklı Aydınlanma: İki Tözcü Ana Akım v. Tek Tözcü</i>	
<i>Demokratik Aydınlanma.....</i>	<i>193</i>

<i>Devrim ve Karşı Devrim</i>	205
<i>Devrim ve Demokrasinin Şiddet ve Aşırılıklarla İmtihanı:</i>	
<i>Fransız İhtilali</i>	210
3. Tarihin İlk Felsefi Devrimi: Thomas Jefferson ve Amerikan Devrimi ..	215
<i>Felsefenin Devrimi</i>	215
<i>Kuruluş Yılları</i>	221
<i>Bir Zamanlar Amerika'da Demokrasi</i>	226
<i>Demokrasinin Eksiklikleri ve Sorunları</i>	230
4. Demokrasi Görünümlü Aristokrasi Rejimi	238
<i>Yeryüzünün En Acımasız Aristokrasisi</i>	238
<i>Açık Bırakılan Kapı</i>	242
<i>Halkın Parasıyla Ekonominin Kontrolü</i>	251
<i>Demokrasi Görünümlü Aristokrasi Yönetimine Geçiş</i>	255
<i>Aristokratik Seçkinler</i>	268
<i>Propaganda</i>	278
5. Birinci Dünya Savaşı ve Barbarlığa Geri Dönüş	305
<i>Woodrow Wilson'ın Hileleri: FED'in Kuruluşu ve Birinci Dünya Savaşı</i> ..	305
6. Barbarlığa Karşı Medeniyetin Savunucusu Olarak	
Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı	323
7. Birinci Dünya Savaşı Sonrası Yılları	333
8. New Deal ve Aristokratik Seçkinlerin Başkan	
Franklin D. Roosevelt'e Karşı Savaşı	337
<i>Karl Marks ve New Deal Reformu</i>	338
<i>Brass Hats, NAM ve Propaganda</i>	344
<i>Amerikan Yüksek Mahkemesi Aristokratik Seçkinleri Koruma ve</i>	
<i>Kollama Görevini Yerine Getiriyor</i>	353
9. İkinci Dünya Savaşı Sonrası: Soğuk Savaş	357
<i>Propagandaya Savaş Sonrasında Kalınan Yerden Devam Ediliyor</i> ..	357
<i>Truman ve McCarthy</i>	359
10. Aristokratik Seçkinlerin Atatürk Sonrasında Türkiye'de	
Hâkimiyet Kazanması	367
11. 1960 ve 1970'ler	376
<i>Baskılara Karşı İnsanın Tepkisi</i>	376
12. 2007 Global Krizi, Milgram Deneyi ve İnsanın Sıradan Kötülükleri ..	385
Üçüncü Bölüm: Ne Yapmalı?	397
1. Bir Değerlendirme: Matriks	399
<i>Matriksin Özellikleri</i>	402

2. Sonuç	418
<i>Matriksten Çıkış ve İkinci Tür Düşünce Devrimi</i>	418
<i>Propagandayı Fark Etmek ve Korkudan Kurtulmak</i>	424
<i>Olmazsa Olmazlar</i>	427
<i>Çember</i>	439
Notlar	443
Kaynakça	475

Önsöz

1

20. yüzyıl insanlık için önceki yüzyıllarla karşılaştırılmayacak kadar sancılı ve trajik geçti; dünya ve insanlık normal evrimi ile açıklamayacak kalıcı hasarlar aldı.

Oysa hiç böyle olmayabilirdi...

19. yüzyıla insanlık büyük umutlarla girmişti. Krallıkların ve aristokrasinin yıkılmasından, insan aklının öne çıkıp hurafelerin çöpe atılmasından, halk için halkın yararına yönetim anlamına gelen cumhuriyetlerin kurulmasından sonra zenginliğin küçük bir azınlığa ait olması yerine tüm toplumca paylaşılacağı, baskılar yerine özgürlüklerin hüküm süreceği yepyeni bir dünya kurulması yönünde büyük umutlar doğmuştu.

Ama hiç de öyle olmadı...

21. yüzyıl ise tam bir dönüm noktası olacak gibi... Ya insanın ne olduğunu kavrayarak istisnasız herkesin ortak yararına bir dünya için hep beraber çaba göstereceğimiz ve bunu bozmak isteyenlere her kim olurlarsa olsunlar engel olacağımız ya da insanlıktan çıkıp bir yok oluşa doğru sürükleneceğimiz bir yüzyıl.

Birinci yola girmeyi başarırsak dünyanın ne kadar etkileyici, şahane ve güzel olduğunu, insana insandan daha yararlı bir şey olmadığını görebilir ve yaşadıklarımızdan ders alıp dünyayı bir daha, her kim olursa olsun kendi çıkarları uğruna çirkinleştirenlere bırakmamak için gerekli önlemleri alabiliriz. Bu yola girmek için hâlâ şansımız var, ama bunun için öncelikle içinde bulunduğumuz zihinsel esareti fark etmemiz ve kendimizi bundan kurtarmamız şart. Her şey bize kalmış...

Diğer yolda ise sanırım neler olacağından fazla söz etmeye gerek yok. Örgütlü bir sorumsuzluk içinde hareket eden, insanlığa ve doğaya bakışını,

kendi çıkarı için savaşlar ve mali krizler çıkararak, doğayı katlederek göstermiş bir gücün algoritmalarını yazdığı yapay zekâ ile insanlığın esaret altına alınması, insanın yarı robotlaşması, insanlar arasındaki eşitliğin kalıcı olarak yok edilmesi, transhümanizm... Hiçbir distopyada dahi öngörülmeyecek kadar kontrol ve esaret altına giren bir insanlık...

İnsanlık adına gösterilen onca çabadan sonra, evrene sadece başına fena halde dert olacak, insanlık şeref ve haysiyetinden nasibini hiç almamış bir kötülüğün miras bırakılması...

Nietzsche'nin söylediği üzere, eğer insanlık kendisini yıkmayacaksa, yüzyılın büyük ruhlarını muazzam görevler beklemekte: "İnsanlar ... artık kendilerine, tüm yeryüzünü kapsayacak evrensel hedefler belirlemelidirler."¹

2

1938 yılında radyoda uzaylıların dünyayı istila ettiğine dair bir anons duyan Amerikalılar büyük bir panik yaşamış, bu anonsun Orson Welles'in bir radyo tiyatrosu oyununda söylediği bir replikten ibaret olduğunu anlayınca rahatlamış ve normal hayatlarına devam etmişlerdi.

Bu kitabın ana tezine göre ise insanlık zaten 1912 yılından beri bir istilanın altındadır (1912 yılının neden bir milat olarak görüldüğü ilerleyen sayfalarda anlaşılacaktır.). Uzaylılar değil ama hiçbir haklı sebepleri olmamasına rağmen Platon gibi kendilerini yönetici ve dünyanın geri kalanını ise yönetilecek bir "sığır sürüsü" olarak gören, dünyanın bugüne kadar gördüğü en acımasız ve en kötü ruhlu aristokratik seçkinler grubu yüz yıldan fazla bir süredir insanlığı esaret altında tutmaktadır.

Kitapta "aristokratik seçkinler" olarak adlandırılan bu güç, *İktidar Seçkinleri* kitabının yazarı Amerikalı sosyolog C. Wright Mills'in tanımına göre Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren son şeklini almış, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük zenginler, büyük şirketlerin yöneticileri (CEO'lar), üst düzey askeri yetkililer ve üst düzey politikacılardan oluşan bir seçkinler koalisyonudur.

3

18. yüzyılın son çeyreğinde Avrupa'da aydınlanmanın tetiklediği devrimci hareket Atlantik'in öteki tarafına sıçramış ve Amerika'ya yerleşmiş Avrupalıların kurdukları kolonilerin sömürgeci İngiltere'ye karşı verdikleri

Bağımsızlık Savaşı'yla birleşmiş; şaşkıncu bir şekilde, Amerika'da bir devrime ve bir demokrasinin yeşermesine yol açmıştı. 19. yüzyılın başlarında, özellikle, kendisi de bir filozof olan Birleşik Devletler'in üçüncü başkanı Thomas Jefferson ile başlayan 25-30 yıllık dönemde, tüm dünyaya örnek olan coşkulu bir demokrasi deneyimi yaşanmıştı. Çoğunlukla tersi düşünülüyor olsa da, Amerikan devrimi ve demokrasisi başta Fransa'ya olmak üzere birçok ülkeye ve devrime de ilham vermişti.

Ancak 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sanayi devriminin ortaya çıkardığı bir aristokrasi, ileriki sayfalarda değineceğimiz Birleşik Devletler'in kuruluşundaki bazı zaafı kullanarak açık kalan kapıdan geri dönmeye başlamıştı. Aristokratik seçkinler, Marks'ın Kapital'de kullandığı ifadeyle, bir "sahtekârlık ve dolandırıcılık" sistemi ile köpekbalıklarının balıkları yuttuğu gibi borsada şirketleri yutmuş ve ekonomiyi tamamen ele geçirmişti. Ardından 1910'lu yıllarının başlarında yanlarına üst düzey şirket yöneticilerini, üst düzey politikacıları ve üst düzey ordu mensuplarını da alarak "demokrasi görünümlü aristokrasi" rejimini kurmuştu.

Anayasa'ya göre genel seçimler ve demokrasi vardı ama gerçek bir demokrasiden bahsetmek mümkün değildi: Elleriindeki muazzam para kaynakları ve iç içe girdikleri devletin gücüyle gazeteleri, medyayı, okulları ve üniversiteleri kontrol ediyorlar; propaganda ile zihinleri manipüle ederek halkın ne düşüneceğine, hangi düşüncelerden uzak duracağına, neleri öğrenmesi neleri öğrenmemesi gerektiğine, hangi politikacıları seçeceğine, neyi arzu edeceğine ve satın alacağına, nasıl yaşayacağına karar veriyorlardı.

Ardı ardına 1912 ve 1916 seçimlerini kazanan Başkan Woodrow Wilson'un 1917'de Birleşik Devletler'i kendisine karşı bağımsızlık savaşı verilen İngiltere ile aynı saflarda Birinci Dünya Savaşı'na sokması ile aristokratik seçkinlerin hâkimiyetleri, içlerindeki militarist, ekonomik (şirketler) ve politik kanatlar vasıtasıyla küreselleşmeye başlıyordu.

4

Dünyanın kaderinin az sayıda kişi tarafından belirlendiği veya dünyanın esaret altında olduğu düşüncesi ya da dünyayı aslında kim yönetiyor sorusu, genel olarak "komplo teorisi" tepkisi ile karşılaşır. Bu nedenle böyle bir iddia ileri sürerken, bunu söyleyenleri çoğu zaman ikna edemeyecek olsanız bile (Böyle bir durumda bilginin ikna etmede

neden kifayetsiz kaldığını ileride göreceğiz) oldukça sağlam kanıtlara dayanmanız gerekir.

Biraz önce söylendiği üzere, Marks, Amerika'da ekonominin, ortaya çıkan bir finans aristokrasisi tarafından ele geçirildiğini 1860'larda görmüş ve *Kapital*'de yazmıştı: Artık şirketler, sermayenin sahibi olan patronlar tarafından değil başkalarının parasını kullanan bir "asalaklar zümresi" tarafından her türlü spekülasyona açık olarak yönetiliyordu (I.7:6). Amerikan Kongresi'nin mali tekelleri araştırmak için kurduğu 1912-1913'te görev yapan Pujos Soruşturma Komitesi'ne o dönemin tanınmış şirketler avukatı ve sivil haklar aktivisti Samuel Untermyer'in verdiği bilgiye göre, 1910'lu yıllara gelindiğinde Amerika'nın tüm iş dünyası sadece birkaç kişinin kontrolündeydi.² 1916-1939 yılları arasında yirmi üç sene Amerikan Yüksek Mahkemesi üyeliği yapan ünlü yargıç Louis Dembitz Brandeis 1914'te yazdığı kitapta yatırım bankalarının başkalarının paralarını kullanarak şirketlerin tümünü nasıl ele geçirdiğini, kuvvetler ayrılığını nasıl yok ettiğini anlatmıştı. İngiltere'nin Amerika büyükelçiliğini de yapmış olan tanınmış tarihçi Lord Bryce, şirketlerin birbiriyle rekabet etmek yerine demokratik özgürlüğü boğmak için işbirliği içinde hareket etmeye başladıklarını, zenginlerin servetlerini memur ve milletvekillerini baştan çıkarmak için kullanmaktan hiç çekinmediklerini ve şirketleri kullanarak bir tiranlık kurduklarını yazmıştı.³

Dolayısıyla 1912'den öncesi için Amerika'da bir kaç "hırsız baronun", bildiğimiz parayla politikacı, bürokrat ve yargıç satın alarak ekonomiye ve devlet yönetimine hâkim olduğu, devletten daha güçlü hale geldiği tartışmasıdır. Bu döneme ilişkin olarak Amerika'nın birkaç kişi tarafından yönetildiğini söyleyenlere kimse "komplo teorisi" yapıyorsun demez veya diyemez. Komplo teorisi suçlaması sonraki döneme ait, post truth (hakikat sonrası) ve propaganda ile yakın ilişkisi olan bir durumdur. Yani Karl Marks ve yargıç Brandeis "komplo teorisi" olmaktan kıl payı ile kurtulmuştur.

1912 sonrasında ise iş biraz çetrefilleşir ve kafa karışıklıkları başlar: İlerici reformların yapıldığı, "hırsız baronların" zapturapta alındığı, böylece devletin birkaç zengin tarafından yönetilme durumunun sona erdiği görüşü toplumda hâkimiyet kazanmaya başlar.

Peki hakikat böyle midir?

Kanaatimce, bugün posth truth (hakikat sonrası) olarak adlandırılan durum gerçekte 1912'de başlamıştır: Sistem, toplumun, insanların %1'inden daha azını oluşturan bir azınlığın çıkarları doğrultusunda "demokrasi" görüntüsü altında propaganda ile yönetilmesidir. Bunun açık

ONURLULAR, ALÇAKLAR VE HİLEKÂRLAR

Spinoza, Matriks ve İkinci Tür Düşünce Devrimi

Dünya, sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan bir avuç aristokratik seçkinin bencil ve kötücül hesaplarına teslim olmuş durumda.

Aristokratik seçkinler orta çağın kral ve derebeylerinden çok daha sorumsuz hareket ediyor, dünyayı kendi çıkarlarına göre yönetiyor, insanları bölüyor, savaşlar ve krizler çıkarıyor, darbeler tezgâhlıyor ve sebep oldukları kötülüklerin hesabını vermiyorlar. Dünyanın, doğanın ve insanların iyiliği onlar için bir şey ifade etmiyor. "Bu acılar keyfimizi (kârımızı) artırdığına göre, niye bizi dertlendirsin?" diyorlar.

1900'lü yılların başlarında kurulan bu sistem saç ayağına oturuyor:

1. Propaganda ile algı yönetimi
2. Aristokratik seçkinlerin örgütlü bir hukuki sorumsuzluk ve suç işleme özgürlüğü içinde hareket edebiliyor olmaları
3. Bilim ve felsefenin toplumun ortak yararına değil aristokratik seçkinlerin gayelerine hizmet eder şekilde kullanılıyor olması.

Kitabın benimsediği teze göre; bugün içinde yaşadığımız sistem, "kapitalizm" değildir. 19. yüzyılın sonlarına doğru "kapitalizm" işleyiş tarzı nedeniyle kendi kendisini bitirmiş, sınıai işletmelerde mülkiyet ve yönetim birbirinden ayrılmıştır. Artık ekonomiye hâkim olanlar "kapitalistler" değil, kurdukları dolandırıcılık ve sahtekârlık sistemi ile başkalarının (halkın) parasını kendi çıkarları için kullanan bir "asalaklar zümresidir".

Öyleyse 100 yıldır içinde yaşadığımız bu sistem, bir "anomali"den; kapitalizmin, cumhuriyetin ve demokrasinin bir tiyatrosundan başka bir şey değildir.

Kitap, içinde yaşadığımız anomalinin fark edilmemesi için bilinçli olarak çarpıtılan, sansürlenmiş ve bilim değildir denilerek değersizleştirilmeye çalışılan felsefeyi ve başta Amerikan tarihi olmak üzere uygarlık tarihini masaya yatırıyor. Ve "kral çıplak ve alçak" diyor... İnsanlığın 20. yüzyıl boyunca toplumdan uzak tutulmuş Spinoza'nın öğretisi ile zihinsel esaretten kurtulabileceğini ve yeni bir yaşam kurabileceğini müjdeliyor...

Öyleyse her şey bize kalmış...

hayykitap

48 TL

KDV'DEN MUAF TIR

ISBN: 978-625-7479-31-8



9 786257 479318